



wordt weer Hot !!!!

C'est – moi Nieuws

Naast de verkoop van poncho's , tassen woonaccessoires

Gaan wij ook naailessen voor beginners verzorgen.

Zelf heb ik als opleiding de Danckaert Modevakschool gevolgd.

Waar ik mijn diploma's gehaald heb voor Costumiere, Coupeuse en Coupeuse 1, coupeuse lingerie en jongens kleding en nog een gedeelte styling.

Kleding maken is niet alleen leuk maar daar naast kan je ook iets unieks maken met jou eigen inspiratie en creativiteit.

Of net even zo aanpassen dat je wel die langere mouw of pijp kan hebben dan in confectie. Of van een oude kleding stukken iets nieuws maken.

Wat is de bedoeling van de naailessen voor beginners.

Dat je zelfstandig aan de gang kan met naaien.

De eerste lessen zullen wij bezig zijn met de basisvaardigheden zoals

- **Hoe werkt een naaimachine**
- **Patroon uitraderen**
- **Op stof leggen enz.**

Wij werken in kleinschalige groepjes van 4 a 5 personen per les Zodat iedereen genoeg aandacht kan krijgen op hun niveau. Het is handig om een eigen naaimachine te hebben maar is geen must op de locatie zijn naaimachines